

*Strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler*

Jeg har netop puttet vores børn på 1, 3½ og 6 år. Og jeg er bekymret. Bekymret for børnenes fremtid. Og bekymret for vores lokalsamfund.

Vores familie består af ovennævnte 3 dejlige børn, far Henrik, som er fra Varde, og mor Helle, som er fra Hennebjerg. Vi arbejder henholdsvis i Varde og Ølgod og har valgt at bosætte os i Stausø for at være tæt på det ene hold bedsteforældre i nærområdet, hvor Helle er vokset op - men også for at være tæt på naturen, Henne Strand og Blåbjerg Plantage. Vi har her højt til himlen, luften er frisk, og der er en stemning af evig ferie, når vi tager på vores ofte små køreture til Henne Strand. Vi bor billigere, end vi ville kunne gøre i Varde by, men det er ikke det vigtigste for os. Det vigtigste for os er nærhed og tryghed. Det er familielivet, at være sammen og at kunne give vores børn en tryk og stabil opvækst.

Vi har valgt den private dagpleje VIOL til alle tre børn ganske enkelt pga. dagplejeforældrene og de skønne omgivelser med plads ude og inde, og at børnene er omgivet af dyr i deres hverdag. Vi har valgt Outrup Børnehave, da det er en fantastisk børnehave med skønne pædagoger og et udeområde, der ikke findes lige. Børnene kommer rundt i kommunen og hjem til hinanden med den uundværlige bus. Og så har vi valgt Outrup Skole for, at vores datter kunne følge størstedelen af kammeraterne fra børnehaven netop for at skabe en sammenhæng fra børnehave til skole og for at støtte op om den tryghed og fællesskab, som de havde i børnehavegruppen. Vi var fristet af Stausø Friskole men valgte Outrup Skole for at sikre den førnævnte tryghed både i fællesskabet men også den formodede tryghed i at være en del af det kommunale system.

Jeg har læst mange af de gode høringsvar. De berører alt fra, hvad kvalitet er for vores børn til konkrete forslag til den nye skolestruktur.

Jeg tror, at alle er enige i, at der nu skal findes en struktur, som kan holde mange år frem, så alle kan være trygge ved den kommende skolestruktur i Varde Kommune – børn, forældre, lærere, pædagoger, ansatte og politikere. Så der kan blive ro til at fordybe og forbedre kvaliteten i Vardes børnetilbud.

Men kære politikere, det er så utrolig vigtig en opgave, I er på. Det er fantastisk, at I har åbnet op for offentlig debat og inddraget alle berørte interessenter. Men læs og lyt til alle de røster der kommer med bekymringer og reelle forslag. Børnetilbuddene er alt afgørende for de lokale samfund – for huspriserne, for tilflytningen, for velpassede huse frem for tomme forfaldne huse, for turismen, for foreningslivet, for virksomhederne, for fællesskabet og for trygheden. Velfungerende lokalsamfund er grundlaget for at tiltrække arbejdskraft og familier fra andre kommuner og for at få de unge, der er rejst ud af kommunen for at læse, hjem igen. Det er vigtigt at holde fokus på, at nogle er til at bo i en større by som Varde, men lokalsamfundene har også så meget at byde på, og de bør ikke nedprioriteres. En helstøbt kommune er en kommune, hvor der er plads til alle. Til de større byer og til de mindre samfund.

Nærhed er så vigtig for trygheden, som igen er den vigtigste base for at trives og for at lære. Uanset hvilken struktur der vælges må fokus på nærværende og kvalificeret ledelse være en af kommunens vigtigste punkter fremadrettet.

Tilbage til børnene og hvad der giver dem tryghed i hverdagen, så vil det at skulle rykke børnene op ved rod allerede efter 3. klasse være et skridt i den forkerte retning. Ikke nok med at de skal forholde sig til et meget større sted, så er det også mange nye voksne og børn at skulle genfinde tryghed ved samt, at transporten vil ændre sig væsentlig, da flere skal over større afstande for at komme i skole. Derudover må der klart mistes noget i, at der på en skole ikke er børn fra 0.-6. klasse, hvor de små børn kan spejle sig i og se op til de store børn - og hvor de store børn ikke har de små at skulle passe på, lære fra sig til og være rollemodeller for. Der er så stor læring både fagligt og socialt i at være små og store på samme skole.

Derudover kan der intet godt være i transport over lange afstande. Det er jo ikke bare tiden i en bus eller et tog. Det er ventetiden, det er flere skift, hvor det kan gå galt både for barnet, men også hvis der er forsinkelser/aflysninger i den offentlige trafik. Kommunen har et kæmpe ansvar i at få den offentlige transport til at være tilpasset både i skiftene og skolernes ringetider, både nu og i fremtiden uanset skolestruktur, så vores alles børn og børnebørn ikke mister for meget energi og tid på at sidde i en bus, et tog eller på en station. Med de længere skoledage, hvor mange har mistet energi og tid til at kunne deltage i fritidsaktiviteter, vil der gå endnu mere tabt ved, at der bliver langt mellem hjem og skole.

Så kære politikere, tænk på børnene, sæt Jer i deres sted, forstå deres hverdag fra tidlig morgen til de skal i seng. Tænk kvalitet, nærhed, tryghed for børnene, deres forældre og de voksne, som de tilbringer en stor del af deres hverdag med. Tænk, lyt og føl. Det er så utrolig vigtigt for vores alles børn og børnebørns fremtid.

Med venlig hilsen

Helle Toftgaard Pedersen

Stausø