

For di vi er fattige behøver vi ikke være dumme

Sådan sagde, ifølge historiebøgerne, Frederik 6. som baggrund for oprettelsen af Folkeskolen efter statsbankerotten i 1813.

Her 204 år efter spiller penge stadig en rolle i debatten om skolen - målet er, i følge de politiske udmeldinger, ikke at spare - men at styrke undervisningen i Varde kommune.

Opgaven hedder at prioritere så midlerne bliver brugt bedst muligt - et udsagn som ingen vel kan være imod. Heller ikke os der bor her i Nordenskov.

Men hvorfor så blande sig i debatten?

For di Varde kommunes skolepolitik hænger sammen med den udvikling som kommunen, hvis udtalelser fra både politikere og administration, står til troende vil.

Men Varde kommune er ikke som så mange andre kommuner. Kommunen er geografisk stor, og har ikke en stor by som samlende punkt. Nogen vil måske mene at Varde er en stor by, hvorfor tre skoler også er nødvendige.

Størstedelen af kommunens borgere bor rent faktisk udenfor kommunens administrative centrum, men føler ikke altid sammenhængen med dette centrum.

Hvis målet fra kommunen, som sagt, er at tiltrække både nye indbyggere og virksomheder skal der være noget at byde på. Her kommer de små lokalsamfund ind i billedet - Varde kommunes stærkeste kort.

Mange små og mellemstore byer, der alle, indtil videre, har kunnet tilbyde dagpleje, børnehave, og ikke at forglemme; skole.

Her i en af de små byer, Nordenskov, har vi alle tre tilbud - noget der kan være med til at tiltrække nye borgere. Er tilbuddene der ikke er der ikke nogen grund til at bosætte sig. Lige så simpelt som har en butik ikke den vare jeg skal have, ja så finder jeg en anden.

Men hvor kan Varde kommune, og lokalsamfundene så spille sammen?

Vi kan jo, som andre kommuner, lade antallet af skolebørn set over en treårig periode afgøre om en skal lukkes eller ej. Det kunne jo endda være at pengene skulle følge eleven?

Er tre skoler i Varde i overkanten? Det kunne være der skulle tænkes nyt. Hvad med at flytte elever fra Varde og ud? Vardes beboere har vel med de sammen bevæggrunde som andre valgt bopæl ud fra deres ønsker. Men umiddelbart virker det som om beboerne i Varde har større vægt i debatten end oplandet.

Økonomien spiller, som for 204 år, stadig ind. Men renoveringen af Lykkegårdsskolen skulle måske genovervejes, og pengene frigives til at sikre hele Varde kommunes geografi og de små skoler.

Hvis Varde kommunes stadig mener at varen, det nære samfund - med skolen - skal være en del af pakken; så skal der ikke ændres i strukturen. De mindre byers skoler skal fremover være der.

Fra politisk hold må Varde kommunes geografi tænkes med. Ellers ender en stor del af kommunens oplandsbyer med at leve op til visionen:

Vi i naturen

Venlig hilsen

Morten Bergsø
Sønderskovvej 53, Nordenskov
6800 Varde