



VARDE PROVSTI

Dato: 6. januar 2017
e-post varde.provsti@km.dk

Til kommunalbestyrelsen
Varde Kommune

Høringssvar til Varde Kommune vedr. forslag til fremtidig skolestruktur, jf. <http://www.vardekommune.dk/strukturdroeftelser-i-dagtilbud-og-skoler>

I provstiudvalget for Varde Provsti har vi drøftet de forslag, kommunen har lagt frem vedr. en kommende struktur for skoler og daginstitutioner.

Provstiudvalget frygter, at den påtænkte skole- og institutionsstruktur vil få fatale følger for kommunen både kirkeligt, økonomisk og folkeligt.

1. Kirkelige følger

Vores bekymring gælder i første række de kirkesogne, som nu har et levende kirkeliv og et aktivt menighedsråd, der tager sig af kirkens liv og vækst på stedet. I de fleste sogne gøres der mange vellykkede tiltag for at give børn og unge mennesker et tilhørsforhold til kirken. Hvis kirkesognene mister den befolkning, som udgør menigheden – den nuværende og den kommende – vil det betyde, at mange kirker i provstiet skal lukkes.

2. Økonomiske følger

Provstiudvalget finder, at forslagene er meget vidtgående i retning af at lukke skoler og institutioner i velfungerende landsbysamfund. Skole og daginstitution har en afgørende indflydelse på, om unge familier vælger at slå sig ned i et landsbysamfund.

Forsvinder skole og daginstitution, vil det straks gøre det sværere at tiltrække børnefamilier, og de børnefamilier, som allerede bor i landsbyerne, vil hurtigt søge væk. Det vil medføre at store områder af Varde Kommune, som nu er attraktive at bosætte sig i, bliver affolket og 'gjort til udkant'. Følgelig vil der blive mangel på mennesker med det overskud, der kan holde gang i foreningsliv og iværksætterier.

På længere sigt vil kommunens befolkningssammensætning ændres, så der bliver flere 'dårlige' skatteydere og flere, der har behov for offentlige ydelser af forskellig art. Det vil påvirke den kommunale økonomi i negativ retning, og ligeså den kirkelige økonomi.

3. Folkelige følger

Sammenhængen mellem kirke og skole er vigtig. I de senere år er der sat et stort skole-kirkesamarbejde i gang gennem RAMS og på det seneste VAMS (Varde provstis menighedsråds skoletjeneste), som er en lokal forankring af RAMS. Mange børn møder gennem dette arbejde den lokale kirke og bliver klogere på traditioner, højtider, lokal historie, middelalderlig byggeskik, kirkegårdskultur, sangskat og meget andet.

Dette arbejde vil være meget svært at videreføre under en skolestruktur, hvor eleverne er samlet på store (by)skoler. Det vil ikke være muligt at give dem kendskab til og forståelse af det lokalsamfund, hvor flere af

Varde provsti, Roustvej 50, 6800 Varde
Kontoret er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9.00 til 15.00.
Tlf. 21 52 22 52. e-mail varde.provsti@km.dk



VARDE PROVSTI

Dato: 6. januar 2017
e-post varde.provsti@km.dk

dem bor. Børnene vil blive pendlere – og det vil påvirke alle deres relationer: til kammerater, til fritidsbeskæftigelse, til foreningsliv og til de lokale strukturer, hvori kirken indgår. Historieløshed og identitetstab kan nemt blive følgen.

4. Andre muligheder?

Så vidt det er provstiudvalget bekendt, er der enkelte andre kommuner, der vælger at profilere sig som landkommuner med en bevidst strategi for at opretholde de små samfund. På skole- og institutionsområdet vælger man at have flere små enheder frem for få store. Det imødekommer en interesse hos mange unge familier, der gerne vil slå sig ned i overskueligt lokalsamfund i nærhed til naturen.

Varde Kommune er en af landets største kommuner målt i geografisk udstrækning, og kommunens motto lyder som bekendt: 'Vi i naturen'. Det vil være oplagt at gøre 'Vi i naturen' til udgangspunkt for et strategi, som gør det muligt at bo 'i naturen' – eller i hvert fald tæt på, i de mange gode lokalsamfund, som kommunen består af nu.

Vardes borgmester er kendt rundt om i landet for at være visionær og nytænkende og kunne sige fra over for de herskende trends. Provstiudvalget håber, at både borgmester og kommunalbestyrelse også i denne sag vil have modet til at tænke alternativt på et så vigtigt område som skolestrukturen – og ikke blot centralisere uden tanke for følgerne, som det er sket så mange andre steder.

Med venlig hilsen

p.u.v.

Lise Hindsholm