

Rovsthøje Kirke



1:25.000

1:10.000



Signaturforklaring:

● Kirkens placering

□ Kirkeomgivelse
(område hvor kirkebygningen
har betydning for landskabet)

○ Kirkebyggelinie



Rovsthøje Kirke set fra vest

Rovsthøje Kirkes omgivelser

Kirken

Rovsthøje Kirke, filialkirke til Grimstrup kirke, er opført i 1961 efter tegninger af arkitekterne Kaj Øhlenschläger og K. Nordby Nielsen. Kirken er opført af teglsten og består af et langhus og et tårn mod vest med saddeltag. Ud for tårnet er der en sidebygning både mod nord og syd. Kirken er tækket med sorte vingetegl.

Kirkens område

Kirken ligger nordligt i byen på det højeste sted. Kirkegården er omkranset af en hæk af buske og mod den grusbelagte parkeringsplads, der ligger langs med Kirkevejen i hele kirkegårdens bredde vest for kirken, er der desuden en lav kampestensmur. Rundt om kirkegården er der plantet en række lindetræer, der med deres nuværende ringe størrelse ikke skærmer for indsigten til kirken. De bør fremover holdes i en størrelse, så de ikke med tiden lukker af. På kirkegården er der ligeledes plantet nogle træer, som er fine med deres nuværende størrelse, men ligeledes ikke bør blive for store.

I det nordøstre hjørne af kirkegården er der et skur til graveren som i dets primitive udførelse virker fattigt på kirken, idet det står tæt på koret. Lige ved siden af er der materialeplads til kirkegården, hvilket forringer situationen.

Kirken og landsbyen

Kirkens nærmeste omgivelser består af ældre og nyere villaer. Det forholdsvise store område omkring den store kirke samt dens høje placering gør, at den lavere bebyggelse på ingen måde dominerer over kirken. På trods af dens høje placering er



Rovsthøje Kirke set fra syd

den dog kun glimtvis synlig mellem byens øvrige bebyggelse, idet en del af beplantningen omkring husene skærmer af. Mod vest og nord er kirken omgivet af større åbne landarealer.

Kirken og landskabet

Kirken markerer sig kun i en del af oplandet, hvilket harmonerer dårligt med dens ellers høje placering i terrænet, men mange læhegn i det lettere kuperede terræn skærmer af. Dog er der fra vest et fint indblik til kirken over det åbne land. Når man kører ad Byvejen mod nord fra den østlige del af Rovsthøje, ville der have været en fin udsigt til kirken, men et nyplantet læhegn på vestsiden af vejen forhindrer desværre dette indblik.